

# #We slikken het niet langer!



**Ik voel mij genoodzaakt een melding te doen omdat ik mij zorgen maak over de toekomst van de farmaceutische zorg.**

Door het beleid van dit moment is het als apotheek zeer lastig om het hoofd boven water te houden. Het is echt vechten om uit de rode cijfers te blijven. Niemand is erbij gebaat als er apotheken gaan verdwijnen. Wij als werknemers niet, maar ook onze patiënten zullen hier ernstig onder lijden. Waar moeten de patiënten heen als de apotheek om de hoek haar deuren moet sluiten? Allemaal naar internet apotheken? Geen persoonlijke zorg meer? Het huidige beleid zal leiden tot het wegvallen van een belangrijke schakel en het verdwijnen van kennis, in de eerstelijnszorg.

Het wordt steeds lastiger om personeel te vinden. De berg regeltjes die nu bij een recept horen eisen zo veel tijd op dat er steeds minder tijd is om te doen waar we voor opgeleid zijn en dit beroep hebben gekozen: farmaceutische patiëntenzorg. Echt zorgen voor je patiënten in

plaats van regels van zorgverzekeraars uitleggen. Dit en de bijbehorende boosheid van de patiënten over het beleid:

- Hulpmiddelen die je niet in de apotheek mag halen,
- Steeds een ander merk i.v.m. preferentiebeleid,
- Medicijnen die niet te leveren zijn.

Dit alles zorgt ervoor dat het werk steeds minder aantrekkelijk wordt. Hierdoor kiezen apotheekmedewerkers steeds vaker een ander beroep en kiezen minder mensen voor een opleiding in ons vakgebied. Hierdoor ontstaat een personeelstekort in de apotheek en loopt de werkdruk steeds verder op.

Wij krijgen door alle regels steeds meer te maken met ontevreden, boze maar vooral ook wanhopige patiënten. Het vertrouwen in ons en ons zorgstelsel neemt steeds verder af.

## Tijd voor verandering!

Mijn initialen:

Mijn handtekening:

Na het ondertekenen mailen naar [weslikkenhetnietlanger@gmail.com](mailto:weslikkenhetnietlanger@gmail.com)